

ACTIVITEITEN

Het is alweer vakantie! Ook de voorbije periode hebben we tal van leuke activiteiten en uitstapjes gedaan. Om gepaard te gaan met het koude weer gingen we schaatsen en skiën. We hadden ook heel wat andere actieve uitstapjes op de planning staan zoals zwemmen naar Rozenbroeken te Gent en springen op tal van trampolines in JumpXL te Anderlecht.

Ook op het internaat hebben we kunnen deelnemen aan leuke bezigheden. Zo konden we ons inschrijven om opgesloten te worden in de spannende 'Escape Room'. Er kwam ook iemand die ons leerde hoe we goede, mooie foto's kunnen nemen met onze iPhone en we kregen ook de eer om ons te laten meeslepen in de magische wereld van een goochelaar. Die kwam enkele onvoorstelbare trucs aan ons tonen.



Een leuke vakantie aan iedereen!
Neem een kijkje op facebook of op onze website voor meer foto's.

www.campuswemmel.be

WIST-JE-DAT...

- ...we op school bezoek hebben gekregen van de inspectie en dat het advies positief was.
- ...mevrouw Hanna haar stage bijna afgelopen is. Tot volgend schooljaar!
- ...dat Priska, onze keukenprinses, zes weken afwezig gaat zijn! We wensen haar een goed herstel.
- ...we met een twintigtal internen naar de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen Saudi-Arabië zijn gegaan.
- ...de goochelaar die is langs geweest mee doet aan Belgium Got Talent!!



- ...we een nieuwe internaatfolder hebben!



LASSINA (16)

5TOER



IDRISSA (16)

4LOSP2

DIT IS HET LEUKSTE VAK:	LO.	Voetbal.
DIT IS HET MINST LEUKE VAK:	Toerisme.	Fysica.
MIJN DROOM JOB:	Animatrice.	Militair, piloot.
DIT IS HET BESTE WAT WE OP INTERNAAT AL GEGETEN HEBBEN:	Chicken nuggets.	Chicken nuggets.
MIJN LIEVELINGSETEN:	Chicken nuggets.	Kip.
MIJN LIEVELINGSFILM:	Suicide Squad.	22 Jump Street.
MIJN MUZIEK:	Alles behalve jazz.	Rap/RnB.
EÉN VAN DE MOOISTE PLEKKEN WAAR IK BEN GEWEEST:	Egypte.	Senegal.
MIJN FAVORIETE WEBSITE:	Spelletjes.nl.	Youtube.
DIT HEB IK HET LAATST GEGOOGLD:	Kaart van Afrika.	Smartschool.
DE BESTE UITVINDING OOIT:	Het licht.	GSM.
DEZE LERAAR ZIE IK HET LIEFST VOOR DE KLAS:	Meneer Cooremans.	Meneer Hilaerts.
IK WORD CHAGRIJNIG VAN:	Luidruchtige mensen.	Irritante mensen.
DIT BEN IK IN DRIE WOORDEN:	Lui, koppig, vriendelijk.	Koppig, verlegen, grappig.
MIJN TIP VOOR EEN GELUKKIG LEVEN:	Volg je dromen.	Doe wat je wil.